

# DORPSKERK ELAHUIZEN



**Ga mee!**

Activiteitenkrant  
2023-2024

# INHOUD

## Kerkdiensten

Kerk – Kerkdiensten – Bijzondere momenten in het kerkelijk jaar

## Kind en gezin

Kidsclub - Gezinsdienst

## Jongeren

Geandewei Groep – Kerst Sing-in

## Ouderen

Koffieochtenden - Diaconiemaaltijd

## Alle leeftijden

Zanggroepje – Zomer- en zondagopenstelling

## Spiritualiteit en religie

Meditatief Bijbellezen – Lezing Psychologie, religie en spiritualiteit

## Cultuur

Concert Dixie Doodle – Expositie Janey Roberston

## Agenda

# GA MEE !

Met het jaarthema “Ga mee!” worden gemeenten van de Protestantse Kerk uitgedaagd om samen op te trekken met andere gelovigen en mensen van goede wil.

“Ga mee!” daagt uit om deel te nemen aan Gods wereldwijde beweging van geloof, hoop en liefde.

Binnen onze Dorpskerk Elahuizen willen we de deuren open zetten: voor nieuwe activiteiten, nieuwe overtuigingen en nieuwe mensen.

We hebben voor het jaar 2023-2024 een jaarprogramma gemaakt met - naar we denken - voor ieder wat wils.

Als Dorpskerk willen we laagdrempelig zijn en aanwezig. Kom gerust ontdekken. Voor elke activiteit geldt dat je andere mensen zult ontmoeten. Mensen waarmee je in gesprek kunt gaan, mensen waarmee je samen iets kunt doen. Mensen die je misschien nog niet eerder hebt ontmoet of mee hebt gesproken.

Soms vinden mensen het moeilijk om zich op te geven voor een activiteit. Iemand mee vragen kan helpen om de drempel te verlagen. “Ga mee!” is als thema dan ook heel toepasselijk.

Jeannette, Jeltje, Meike, Pieter, Sijbrig, Sjouke en dominee Coos Boomsma  
september 2023



# KERK EN KERKDIENTEN

## Onze kerk

Onze kerk is een Nederlandse Hervormde Kerk binnen de PKN, de Protestantse Kerk in Nederland. Binnen onze kerk is **ruimte voor ieders geloven**, ontdekken we wat ons als mensen bindt voor het grote mysterie van het leven: de levende God. Wij schrijven elkaar geen regels voor. Je bent vrij om binnen te komen, te blijven, weer weg te gaan en misschien ook weer terug te komen.

## Kerkdiensten

Elke **eerste en derde zondag van de maand om 9.30 uur** is er een kerkdienst. Het afgelopen jaar hebben we het aantal mensen dat een dienst bijwoont zien toenemen. Meestal woont een wisselende groep van 17-25 mensen de dienst bij. Bij speciale diensten, zoals gezinsdiensten of met feestdagen, is de opkomst vaak het dubbele. Ook kinderen zijn welkom. Er zijn kleurplaten of puzzels voor de kinderen beschikbaar, zodat zij zich niet hoeven te vervelen tijdens een dienst.

In de 4 weken voor Kerst (de Adventsperiode) en de 40 dagen voor Pasen (de Veertigdagentijd) is er wekelijks een kerkdienst. Een aantal keren per jaar is er een alternatieve dienst, die wordt ingevuld door gemeenteleden die daar belangstelling voor hebben.

Een kerkdienst wordt geleid door een dominee en duurt ongeveer een uur. Daarna drinken we gezamenlijk een kopje koffie, thee of limonade met wat lekkers in 'it lokaal', dat is het gebouw naast de kerk. Dat is gezellig en ontspannen, voor wie zin en tijd heeft. De data en de namen van de dominee die voorgaat en eventuele bijzonderheden staan vermeld in het preekrooster, dat te vinden is op onze website: [www.tsjerkealahuzen.frl](http://www.tsjerkealahuzen.frl)

## Bijzondere momenten in een kerkelijk jaar

In een kerkelijk jaar zijn een aantal vaste momenten. Na de zomervakantie, op de drempel van de herfst vieren we de **startzondag**. Dat is feestelijk moment waarop we na een periode van vakantie en ontspanning met volle aandacht en energie ons geloofsleven als gemeenschap weer oppakken.

Enkele malen per jaar vieren we met elkaar het **Heilig Avondmaal**. Het Christelijk geloof vindt z'n oorsprong in het verhaal van Jezus, een Joodse

rabbi (leermeester), die zijn leven gaf voor de mensen. Bij het Heilig Avondmaal gedenken we hoe hij bij de laatste maaltijd die hij hield, op een beeldende manier liet zien wat dat betekent: "Brood en wijn zijn mijn lichaam en mijn bloed voor jullie. Zó moeten ook jullie leven voor elkaar." De kern van het christelijk geloof is de opdracht te leven met zorg en aandacht voor elkaar. De 4 zondagen voor Kerstmis, **Advent** en de 6 zondagen voor Pasen, **40-dagentijd** komen we in de kerk wekelijks bij elkaar om ons voor te bereiden op deze twee belangrijke Christelijke feestdagen. Vaak is er een project of thema dat deze diensten voorziet van een bepaalde samenhang en mooie omlijsting.

Op de laatste zondag van november vieren we met elkaar de laatste zondag van het kerkelijk jaar: de **Gedachteniszondag**. In deze dienst worden alle (ex-)inwoners uit het dorp die in het voorgaande jaar zijn komen te overlijden herdacht. De familie wordt uitgenodigd, er wordt een kaars voor de overledene aangestoken en men krijgt de gedachtenissteen uitgereikt die tot dan toe op het gedachtenisplankje in de kerk heeft gelegen.

Op de eerste zondag van januari vieren we **Driekoningen**. In deze gezinsdienst krijgen ouders van kindjes die het afgelopen jaar geboren zijn een geboorteschelp met een parel en de naam van hun kindje uitgereikt.



# KIND EN GEZIN

## Sneinsclub / kidsclub

Voor de kinderen in het dorp organiseren we sinds vorig jaar **eens per maand op zondag van 9.30-10.30 uur** een bijeenkomst van de sneinsclub of kidsclub in It Lokaal naast de kerk. Voor kinderen in Elahuizen (en hun ouders) is het belangrijk elkaar te kunnen ontmoeten. We gebruiken een thema waar we met kinderen over praten, vertellen elkaar verhalen (soms Bijbels, soms niet) en doen leuke dingen met elkaar. We werken in twee groepen: 4-8 jaar en 8-12 jaar. We beginnen het jaar met een actieve bijeenkomst halverwege oktober en sluiten het jaar voor kinderen en ouders in juni feestelijk af op het speelveldje met spelletjes en wat lekkers. Iedereen is daarbij van harte welkom!



15 oktober 2023	9.30 uur	It Lokaal	Ga mee!
12 november 2023	9.30 uur	It Lokaal	Er is zoveel moois
7 januari 2024	9.30 uur	Kerk	Driekoningen (gezinsdienst)
11 februari 2024	9.30 uur	It Lokaal	Opnieuw beginnen
24 maart 2024	9.30 uur	It Lokaal	Palmpasen
14 april 2024	9.30 uur	It Lokaal	Iets doen voor een ander
12 mei 2024	9.30 uur	It Lokaal	Ontdek het vuur in jezelf
9 juni 2024	<u>10.00 uur</u>	Speelveldje	Feestelijke zomerafsluiting

Contactpersoon: Meike Westera (06 - 44 99 80 29)

We kunnen voor het organiseren nog hulp gebruiken. Vind je het leuk om met kinderen om te gaan en ben je 14 jaar of ouder, of wil je als ouder een keer meedraaien, dan ben je welkom!

## Gezinsdienst

Eens per jaar, met Driekoningen, organiseren we een gezinsdienst. Iedereen is welkom, jong en oud. Kinderen zijn deze dienst extra speciaal en krijgen bij binnenkomst iets waardoor zij zich een beetje koning kunnen voelen. Tijdens de dienst zijn er verhalen, zingen we en is er wat lekkers. Thema is:

**Driekoningen.** Ouders van kindjes die het afgelopen jaar geboren zijn worden uitgenodigd en krijgen een **geboorteschelp** met een parel en de naam van hun kindje uitgereikt.

De dienst begint om 9.30 uur en duurt ongeveer 40 minuten. Daarna is er - voor wie wil - koffie, thee en limonade met wat lekkers in It Lokaal.

7 januari 2024

9.30 uur Kerk

Driekoningen





# JONGEREN

## Geande Wei groep

Voor jongeren (ongeveer tussen 13 en 17 jaar) is er de Geande Wei groep. Deze groep komt in de herfst- en wintermaanden op vrijdagavond een paar keer bij elkaar in 't Stekelbaarsje onder leiding van Pieter Weerman.

**Bevrijdend denken en voelen, voor jezelf en elkaar, als basis van ons geloof staat centraal.** De vorm kan verschillen: verhalen, discussie, een spreker, een spel of muziek, alles is mogelijk. We wisselen uit wat jongeren zelf bezighoudt en belangrijk vinden.

Er is veel ruimte voor hun eigen inbreng.

Als je interesse hebt, kun je contact opnemen met Pieter.



Contactpersoon:  
Pieter Weerman  
(0514 - 60 27 28)

## Kerst sing-in

Dit jaar organiseren we met de jongeren een Kerst Sing-in. Hoe het er precies uit gaat zien zal nog blijken. In ieder geval is het plan: samen muziek maken en **samen kerstliederen zingen**, van traditioneel tot modern, te zingen.



Contactpersoon: Pieter Weerman (0514 - 60 27 28)



# OUDEREN

## Koffieochtend

In de winterperiode is er eens per maand, op de derde dinsdag van de maand, een koffieochtend. Gezellig even **bijkletsen** onder het genot van een kopje koffie of thee, waarbij we een echt gesprek niet uit de weg gaan. Even contact, een praatje, misschien een **goed gesprek**: het zijn simpele dingen, maar geen mens kan zonder. Soms is er een thema waarover onderling met elkaar kan worden gepraat. Soms vertelt iemand iets over zijn/haar passie, levenservaring of beroep. Ieder die het leuk vindt en behoefte heeft aan contact is van harte welkom. Er komen zo'n 20 mensen per keer en er kunnen gerust nog mensen bij. De koffieochtend vindt plaats in het Us Nije Gea van 9.30 tot 11.30 uur.



17 oktober 2023	9.30 uur	Us Nije Gea
21 november 2023	9.30 uur	Us Nije Gea
19 december 2023	9.30 uur	Us Nije Gea
16 januari 2023	9.30 uur	Us Nije Gea
20 februari 2023	9.30 uur	Us Nije Gea
19 maart 2023	9.30 uur	Us Nije Gea

Contactpersoon: Dominee Coos Boomsma (0515 - 76 90 51)

## Diaconiemaaltijd

In de periode voor Kerst organiseert de Diaconie jaarlijks een Adventsmaaltijd in het dorps huis. Hiervoor worden paren vanaf 65 jaar en dorpsgenoten die alleen wonen vanaf 60 jaar uitgenodigd. De maaltijd wordt afgewisseld met een paar korte lezingen en samenzang. Ook wordt er wordt voor deze avond altijd een zanger-/muziekgroep uitgenodigd om de avond muzikaal te omlijsten. Dit jaar zal dat zijn: **muziekgroep Samoosara**.

15 december 2023      Us Nije Gea

Contactpersonen: Jeltje de Kroon - Westra  
(06 - 81 43 62 18)  
Sijbrig van der Weij -  
Kuiper (06 - 45 41 61 94)



# ALLE LEEFTIJDEN

## Zanggroepje

**Vind je zingen leuk?** kom dan woensdag 11 oktober om 19.30 uur 's avonds naar It Lokaal bij de kerk. We willen dan starten met een zanggroepje en met elkaar liederen uit Taizé, Iona en uit het nieuwe Liedboek voor huis en kerk zingen.

Misschien kunnen we ook zo nu en dan meewerken aan een dienst in de kerk. Hoe vaak we bij elkaar komen, gaan we dan met elkaar beslissen.

Samen zingen is inspirerend en scheidt een band.

Van harte uitgenodigd!

11 oktober 2023

19.30 uur

It Lokaal



Voor vragen: leden van de kerkenraad

## Zomer- en zondagopenstelling

Wij stellen onze kerk graag open. Gedurende de zomermaanden is de kerk over het algemeen dagelijks geopend. Het hek staat dan open en het bordje “open” hangt dan zichtbaar naast de deur. In de wintermaanden is de kerk op zondag geopend. In het portaal liggen informatieboekjes met informatie over de historie van de kerk en wat er in de kerk te zien is. Ook ligt er een gastenboek: leuk om iets in te schrijven of in te lezen.



Er staat een schatkistje voor gaven ten behoeve van het restauratiefonds van de kerk.

Wie een **kijkje** wil nemen, of **even behoefte heeft aan een plek om even alleen of stil te zijn** is van harte welkom.

Is de kerk niet open en wil je toch graag even naar binnen, vraag dan gerust de sleutel bij iemand van de kerkenraad.

# SPIRITUALITEIT EN RELIGIE

## Meditatief Bijbel-lezen: verstillings zoeken - ontmoeting vinden

Onze manier van lezen is er vaak op gericht informatie en kennis te vergaren, het liefst in zo kort mogelijke tijd. Begrijpen van de tekst staat dan voorop. Lectio Divina (Het woord van God) is daarentegen een manier van lezen die erop gericht is te horen wat God de lezer vandaag in de tekst wil zeggen. Daarin staat het ontvangen centraal: Je stelt je open voor de beweging van de Geest in de tekst. Het gaat in deze manier van lezen juist om vertragen, het herlezen en herkauwen van de woorden. Het wil ons openen voor ontmoeting en voor het ontdekken van het geheim van ons leven. Dat gebeurt in de vierslag van lectio (lezing) – meditatio (overweging) – oratio (gebed) – contemplatio (luisteren naar Gods geest).

In drie avonden word je uitgenodigd en meegenomen: om **te verstillen en te ontmoeten**, aan de hand van een tekst uit de bijbel, een gedicht of een lied.

14 november 2023	20.00 uur	Kerk
6 februari 2024	20.00 uur	Kerk
9 april 2024	20.00 uur	Kerk

Contactpersoon: Jeannette van der Meulen  
(06 - 51 99 76 31)



## Lezing en gesprek over Psychologie, Religie & Spiritualiteit

Het leven is een geschenk en een mysterie. Iedereen vraagt zich nu en dan af wat de zin van het leven is. We denken na over de vraag: Hoe willen we leven en wat kunnen we doen bij tegenslag? Wie helpt ons beter: een psycholoog/therapeut, een spiritueel genezer of de dominee? Wat zijn de praktische overeenkomsten en verschillen tussen verschillende spirituele stromingen, het Boeddhisme en Christendom? Wat is eigenlijk het verschil tussen mediteren, mindfulness en bidden? Filosofische vragen voor het leven van alledag.

In deze twee bijeenkomsten, op zondagmiddag van 16.00-16.45 uur staan we samen stil bij **hoe psychologie, spiritualiteit en religie ons antwoorden kunnen bieden op levensvragen**: waar ze overlappen en waar ze verschillen. Er is een korte presentatie voorbereid en daarna is er ruim gelegenheid voor vragen en gesprek.

Na afloop is er voor wie wil, de gelegenheid om met na te praten.

De twee bijeenkomsten zijn los van elkaar te volgen.

Zondag 14 januari 2024 16.00 uur Kerk

Zondag 10 maart 2024 16.00 uur Kerk

Contactpersoon: Meike Westera  
(06 - 44 99 80 29)



# CULTUUR

## Concert van Dixie Doodle (akoestisch, meerstemmig en swingend)

Akoestisch, meerstemmig en swingend: Dixie Doodle speelt een **mix van Amerikaanse country, Ierse folk en Fryske luisterliedjes**. Traditionals, eigen werk en songs van Old Crow Medicine Show, Bob Dylan, Neil Young, Van Morrison, Daniel Lohues en anderen worden met een aanstekelijk enthousiasme gebracht.



Kinderen herkennen misschien (juf) Henriëtte, die voorheen op de Fluessen werkte. Op de foto zie je haar met een ukelele, maar bij Dixie Doodle speelt ze ook dwarsfluit en zingt. Anderen herkennen misschien schilder Wyger: hier met gitaar, maar ook op mondharmonica en zang.

In 2024 komt Dixie Doodle bij ons spelen in de kerk. Zij spelen dan van 15.00-17.00 uur met de een korte pauze.

De kosten zijn 10 euro per persoon (tot 18 jaar: 5 euro per persoon) inclusief een hapje en drankje.

28 januari 2024    15.00-17.00 uur    Kerk

Iedereen is welkom vanaf 14.30 uur.



## Expositie van Janey Robertson

In de loop van 2024 verwachten we een **expositie met schilderijen** van Janey Robertson en mogelijk ook andere kunstenaars.



De precieze vorm werken we nog uit en de datum maken we in de loop van het jaar bekend.





# AGENDA

## oktober

11 oktober 2023	19.30 uur	It Lokaal	Zanggroepje
15 oktober 2023	9.30 uur	It Lokaal	Kidsclub
17 oktober 2023	9.30 uur	Us Nije Gea	Koffie-ochtend
nader te bepalen datum en tijd		't Stekelbaarsje	Geande Wei Groep

## november

12 november 2023	9.30 uur	It Lokaal	Kidsclub
14 november 2023	20.00 uur	Kerk	Bijbel-lezen
21 november 2023	9.30 uur	Us Nije Gea	Koffie-ochtend

## december

19 december 2023	9.30 uur	Us Nije Gea	Koffie-ochtend
------------------	----------	-------------	----------------

## januari

7 januari 2024	9.30 uur	Kerk	Gezinsdienst
14 januari 2024	16.00 uur	Kerk	Lezing
16 januari 2024	9.30 uur	Us Nije Gea	Koffie-ochtend
28 januari 2024	15.00 uur	Kerk	Concert Dixie Doodle

## februari

6 februari 2024	20.00 uur	Kerk	Bijbel-lezen
11 februari 2024	9.30 uur	It Lokaal	Kidsclub
20 februari 2023	9.30 uur	Us Nije Gea	Koffie-ochtend

## maart

10 maart 2024	16.00 uur	Kerk	Lezing
19 maart 2023	9.30 uur	Us Nije Gea	Koffie-ochtend
24 maart 2024	9.30 uur	It Lokaal	Kidsclub: Palmпасen

## april

9 april 2024	20.00 uur	Kerk	Bijbel-lezen
14 april 2024	9.30 uur	It Lokaal	Kidsclub

## mei

12 mei 2024

9.30 uur It Lokaal

Kidsclub

## juni

9 juni 2024

**10.00** uur Speelveld

Kidsclub + iedereen

Een overzicht van de reguliere kerkdiensten is te vinden in de dorpskrant, het kerkblad of op de website: [www.tsjerkealahuzen.fr!](http://www.tsjerkealahuzen.fr!)



Heb je vragen of ideeën? Of wil je op een andere manier een bijdrage leveren? Schroom niet om iemand van de kerkenraad aan te spreken of te bellen. De deur staat open!